An open notebook with two blank, cream-colored pages. A red pencil is lying diagonally across the pages. The notebook has a dark brown cover. The background is a light green and white checkered pattern.

**Δημιουργικότητα στη
Γλώσσα,
με τις τεχνικές του
Τζιάννι Ροντάρι**



**Καλημέρα αγαπημένα μου
παιδάκια!**

**Λέω πρώτα να σας
συστηθώ:**

**- Είμαι η Χαρά η
παιχνιδιάρη και χαδιάρη μα
πάνω απ' όλα ζαβολιάρη.**

**Τώρα που δεν είσαστε στο
σχολείο σας, είπα να παίξω
λιγάκι.**

**Έγινα όπως βλέπετε
διευθύντρια...**



Έγινα και...
δασκάλα
Χμ χμ.....



**Έγινα και παιδάκι,
αλλά δεν χάρηκε η καρδιά
μου γιατί λείπετε όλοι
εσείς παιδιά μου.**

**Σκέφτηκα ξανασκέφτηκα
και τελικά το βρήκα!**

**Μια ζαβολιά λέω να κάνω
κι έτσι θα διασκεδάσω.**



Άλλαξα δύο γράμματα
στη λέξη **ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ**
κι ευθύς την έκανα παιδιά
μία **ΓΕΛΑΛΟΥΔΑ!**

Βρείτε τα γράμματα που
μπέρδεψα και ξαναγράψτε
την σωστά.

Τι λέτε μπορείτε;



Τώρα που από
πεταλούδα
έγινε λοιπόν μία
γελαλούδα τι
νομίζετε πώς έκανε;

Μήπως γελούσε όλη
μέρα ή μήπως
κλαψούριζε;



Και τώρα που το βρήκατε
σκεφτείτε, αν μπορείτε, μια
αστεία ιστορία με τη
μικρούλα

γελαλούδα!

Κάθισα και καρτερώ, να την
ακούσω να γελάσω, τη
μοναξιά μου να διασκεδάσω.

Κα για να σας βοηθήσω,
άνοιξα το κουτί του
θησαυρού μου.

Έχετε την επιλογή να
διαλέξετε από μέσα κάποιους
από τους ήρωες που έβαλα
και να γίνουν οι δικοί σας.

Αν θέλετε σκεφτείτε άλλους
ήρωες.

Η γελαλούδα

Μια φορά και ένα
καιρό.....

.....

.....



Η γελαλούδα

γελούσε και
πετούσε. Πετούσε
και γελούσε
μέσα.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Η γελαλούδα



ύστερα συνάντησε

.....
.....
.....
.....



Η γελαλούδα



ξαφνικά.....

.....

.....

.....



Η γελαλούδα



τέλος.....

.....

.....

.....

.....

Και ζήσανε αυτοί
καλά.....

.....