

Σημείο 4: Γενικός σκοπός κατά τάξη

Τάξη Α΄

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν ότι η χαρά της ζωής αναπτύσσεται μέσα από τη σχέση με τον εαυτό, την οικογένεια, τους συγγενείς, τους γείτονες και τη φροντίδα για το περιβάλλον. Να αντιληφθούν την Εκκλησία του Χριστού ως μια μεγάλη οικογένεια, στο πλαίσιο της οποίας η ζωή με αγάπη εμφανίζεται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως είναι η Θεία Λειτουργία, η Βάπτισμα, η ονομαστική εορτή και το πανηγύρι του ναού της ενορίας. Να αξιολογούν την προσευχή, την αναγνώριση των λαθών, τη συγχωρητικότητα, την αλληλοβοήθεια και το μοίρασμα ως τα θεμέλια της αγάπης και της αληθινής φιλίας, να εκτιμούν την αγάπη του/της δασκάλου/ας τους και να συμπεράνουν ότι ο Χριστός είναι ένας μεγάλος φίλος των παιδιών.

Τάξη Β΄

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να τεκμηριώνουν, μέσα από παραδείγματα αγίων οικογενειών αλλά και με βάση τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες, ότι οι σωστές σχέσεις στην οικογένεια διέπονται από αλληλοσεβασμό και αγάπη. Να αξιολογούν τις πράξεις αγίων προσώπων και να συμπεραίνουν το περιεχόμενο της αληθινής αγάπης, της φιλανθρωπίας, της ελεημοσύνης, της εργασίας, της φιλίας και της φιλοξενίας, ως των αρετών που ομορφαίνουν τον κόσμο.

Να αντιληφθούν τη γέννηση ενός παιδιού ως καρπό αγάπης των συζύγων και δώρο του Θεού και το μυστήριο του Βαπτίσματος ως ένταξη του παιδιού στην Εκκλησία. Να κατανοούν ότι η Εκκλησία είναι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, που αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια με τον Θεό ως πατέρα, τον Χριστό ως μεγάλο αδελφό και την Παναγία ως μητέρα και η Θεία Λειτουργία είναι ο τρόπος συνάντησης διαφορετικών και αγαπημένων ανθρώπων, για να ενωθούν με τον Θεό.

Τάξη Γ΄

Οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού από τη μια και των αδελφικών κοινοτήτων αγάπης των πρώτων χριστιανών από την άλλη (αγάπη, αμοιβαίος σεβασμός, ειλικρίνεια, αποδοχή, συνεργασία, μοίρασμα, προσφορά, φιλία) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για αρμονική

συνύπαρξη ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, μιας γειτονιάς, μιας τάξης, μιας κοινότητας και γενικότερα της ευρύτερης κοινωνίας των ανθρώπων.

Να κατανοήσουν ότι το μυστήριο του Βαπτίσματος αποτελεί σταθμό για τη ζωή του χριστιανού, επειδή τον καθιστά μέλος της μεγάλης οικογένειας του Θεού, της Εκκλησίας, για όλη του τη ζωή μετέχοντας των μυστηρίων της Εκκλησίας καθώς επίσης και την πίστη της Εκκλησίας για τη συνέχιση της ζωής του ανθρώπου μετά τον θάνατό του.

Οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν ότι η Εκκλησία ανοίγεται στον κόσμο και αγκαλιάζει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους αποδεχόμενη και σεβόμενη τη διαφορετικότητα, προβάλλοντας τον λόγο του Χριστού που υπερβαίνει την απλή ανοχή και επιδιώκει την κατανόηση και την αγάπη προς τον κάθε πλησίον.

Τάξη Δ΄

Οι μαθητές/τριες να ερμηνεύουν την παρακοή των πρωτοπλάστων ως ζήτημα έλλειψης εμπιστοσύνης στον Θεό και επιδίωξης εγωιστικής αυτοθέωσής τους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της κοινωνίας τους με τον Θεό – την πηγή της ζωής – που είχε ως αποτέλεσμα το κακό και ο θάνατος να εισέλθουν πια στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι η διασάλευση της σχέσης τους με τον Θεό οδήγησε και οδηγεί στη διασάλευση της σχέσης τους με τον πλησίον μιας και η κοινωνία αγάπης του ανθρώπου με τον πλησίον αποτελεί την πιο φυσική συνέπεια της σχέσης και της κοινωνίας του με τον Θεό.

Να διακρίνουν την αγάπη του Θεού για την κορωνίδα της δημιουργίας, τον άνθρωπο, μέσα από την υπόσχεση που τους δόθηκε από τον Θεό ότι θα αποστείλει τον Υιό του στον κόσμο αλλά και μέσα από την αποκάλυψη του θελήματός του στους προφήτες, που αποσκοπούσε στο κάλεσμά τους για μετάνοια, επιστροφή τους δηλαδή στον δρόμο του Θεού και γενικότερα στην προετοιμασία τους για τον ερχομό του Υιού του Θεού στον κόσμο.

Μέσα από το παράδειγμα και τη διδασκαλία του Χριστού, των προφητών, της Παναγίας και των Αγίων να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος με την αγάπη προς τον Θεό γνωρίζει την αληθινή αγάπη, στην οποία καλείται να θεμελιώσει στον αγώνα του για το καλό και τη σχέση του με τον πλησίον, όχι μόνο τον τοπικά ή κοινωνικά πλησίον, τον συγγενή, τον ομοεθνή ή τον ομόθρησκο και ομόδοξο του, αλλά τον κάθε άνθρωπο ακόμα και τον εχθρό.

Να ορίζουν την Εκκλησία ως μια παγκόσμια αδελφική κοινότητα ανθρώπων, με αρχηγό τον Χριστό και μέλη την κοινωνία των πιστών και να προσδιορίζουν τον ρόλο και την ευθύνη της στη σύγχρονη εποχή.

Τάξη Ε΄

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ε΄ τάξη Δημοτικού επιδιώκει να διαμορφώσει στην αντίληψη των μαθητών την εικόνα της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, που φιλοξενεί την οργανική ενότητα Χριστού και πιστών, μέσα στο οποίο βιώνεται και οικοδομείται η αδελφoσύνη, η φιλανθρωπία, η δικαιοσύνη και η ισότητα με διάφορους τρόπους, όπως είναι η Θεία Λειτουργία και τα Μυστήρια. Οι μαθητές θα μπορούν να τεκμηριώνουν, κατά συνέπεια, πως μέσα στον θεανθρώπινο αυτό οργανισμό της Εκκλησίας οι σχέσεις των ανθρώπων βαθαίνουν, όταν συμπεριφέρονται ως αδέρφια, σε βαθμό που να μοιράζονται τη χαρά και τη λύπη, να συμπορεύονται στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, να αναχαιτίζουν τις διακρίσεις και την αδικία και να αντικρίζουν τους αλλόθρησκους με διάθεση σεβασμού και αποδοχής.

Επιπρόσθετα, το μάθημα των Θρησκευτικών της Ε΄ τάξης Δημοτικού, μέσα από την παρουσίαση της εικόνας του όμορφου κόσμου του Θεού, έχει ως σκοπό να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να τεκμηριώνουν με ποιο τρόπο ο Θεός, μέσα από την ίδια ακόμη τη δημιουργία του κόσμου, φανερώνει την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ακολούθως, το μάθημα επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές της εκκλησιαστικής τέχνης (αρχιτεκτονική, εικονογραφία, υμνολογία) ως προέκταση του όμορφου κόσμου του Θεού και να αντιληφθούν πως συνιστούν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Έτσι, θα καταστούν ικανοί να τεκμηριώνουν με παραδείγματα την τεράστια συνεισφορά της Εκκλησίας στην παραγωγή πολιτισμού.

Τάξη Στ΄

Την αντίληψη ότι η αλήθεια δεν είναι κάποιο θεωρητικό σχήμα, αλλά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Χριστός, που καλεί τους ανθρώπους να τον συναντήσουν και να γίνουν μέτοχοι ενός νέου τρόπου ζωής, θέτει ενώπιον των μαθητών το μάθημα των Θρησκευτικών της Στ΄ τάξης Δημοτικού. Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πως η συνάντηση αυτή μπορεί να λάβει χώρα εντός της Εκκλησίας, που αποτελεί έναν θεανθρώπινο οργανισμό, με καθολικό και οικουμενικό χαρακτήρα, που έχει ως αποστολή τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αδελφικής κοινωνίας μέσω της μετάδοσης της Αλήθειας στις καρδιές των ανθρώπων. Έτσι, θα μπορούν να αξιολογούν και την ιστορική πορεία της Εκκλησίας στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και τον αγώνα της για διατήρηση της αλήθειας, μέσα από κλυδωνισμούς και διωγμούς, αιρέσεις και σχίσματα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται και η

γνωριμία των μαθητών με σημαντικούς σταθμούς από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας της Κύπρου.

Το μάθημα των Θρησκευτικών της Στ' τάξης Δημοτικού θέτει, συνάμα, ως γενικό σκοπό του τη γνωριμία των μαθητών με δείκτες αληθινής ζωής, όπως είναι η ταπείνωση, η υπομονή, η ελεημοσύνη, η προσευχή και η νηστεία, που δύνανται να τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και να οδηγηθεί επακόλουθα σε κοινωνία με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τη φύση. Τοιουτοτρόπως, επιδίωξη του μαθήματος είναι να καταλήξουν οι μαθητές στο συμπέρασμα πως, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε διάσπαση με τον Θεό, κυριαρχείται από αντίθετες δυνάμεις, που τον ωθούν να μεταφέρει τη διάσπαση στον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη φύση, προκαλώντας τραύματα ζωής, όπως είναι οι διακρίσεις, η πείνα και η οικολογική καταστροφή.