

Δημιουργική γραφή - Συνέχεια ιστορίας

Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει¹

...Με τους μυς όλου του σώματός της καταπονημένους και χωρίς ίχνος ενέργειας και πληγωμένη από την ουρά μέχρι το ράμφος, η άτυχη Κενγκά άρχισε την ελεύθερη πτώση. Ευτυχώς ο αέρας ήταν ευνοϊκός και η πτώση (με τη βοήθεια ενός δέντρου) δεν την σκότωσε. Δεν σκότωσε ούτε και το παιδί της. Η Κενγκά ήταν ετοιμόγεννη.

Για καλή της τύχη την περιμάζεψε ένα κοριτσάκι που την βρήκε στο έδαφος. Το κορίτσι αποφάσισε να της σώσει τη ζωή αποκτώντας έτσι και ένα δεύτερο κατοικίδιο εκτός από το γάτο της το Ζορπά.

Όταν την πήρε στο σπίτι της την έπλυνε και της καθάρισε προσεκτικά τα φτερά της. Έπειτα πήρε ένα καλάθι, έριξε μερικά υφάσματα μέσα και την έβαλε προσεκτικά να ξαπλώσει. Αφού της έβαλε ένα δοχείο με νερό και ένα άλλο με φαγητό την πήρε στο δωμάτιο της. «Εδώ θα είσαι ασφαλής και δεν πρόκειται να σε δει κανείς» της είπε η μικρή Αγγέλα.

Την ώρα του μεσημεριανού η Αγγέλα κατέβηκε κάτω για να φάει. Η Κενγκά εκείνη την ώρα ένιωσε έντονο πόνο στην κοιλιά της και μετά από λίγο βγήκε από μέσα της ένα αυγό. Η Κενγκά ήταν τόσο χαρούμενη που παρ' όλα αυτά έφερε στον κόσμο το γλαρόπουλό της.

Ξαφνικά άκουσε την πόρτα του δωματίου να ανοίγει αλλά ήταν πολύ αδύναμη για να σηκώσει το κεφάλι της να δει τι ήταν. Μετά από λίγο μια μικρή μαύρη σκιά ήρθε από πάνω της. Ήταν ένα μικρό γατάκι. Η Κενγκά ανακουφίστηκε πολύ επειδή ήξερε πως δεν της έμενε πολλής καιρός και έτσι του είπε «Θέλω να σε παρακαλέσω όταν θα πεθάνω να φροντίσεις το μικρό μου γλαράκι. Να το κλωσήσεις και να του μάθεις πώς να πετάει». Μετά από λίγο η Κενγκά ξεψύχησε και το γατάκι μη ξέροντας τι να κάνει αποφάσισε να αγκαλιάσει το αυγό για να βράσει.

Όταν η Αγγέλα μπήκε στο δωμάτιο της έπαθε πανικό «Ζορπά δεν το πιστεύω! Τι έκανες! Κατέβα κάτω απ' το καλάθι τώρα!» Όταν είδε πώς δεν κουνιόταν απ' την θέση

¹ Κείμενο του Λουίς Σεπούλβεδα, από το βιβλίο *Ο λόγος ανάγκη της ψυχής*, Β' Γυμνασίου, τεύχος α', βιβλίο μαθητή, Υ.Α.Π. 2012, σ. 60.

του, τον πήρε και τον κατέβασε κάτω η ίδια «Ωχ θεέ μου τι έπαθε η Κενγκά, πέθανε;» Ο Ζορμπάς τότε της έδειξε το αυγό που ήταν κρυμμένο στο καλάθι και εκείνη κατάλαβε. Πήρε την Κενγκά και την έβαλε μέσα σ' ένα κουτί και την έθαψε μέσα σε μια τρύπα κάτω από ένα απομακρυσμένο δέντρο στην αυλή της.

Μετά από δύο-τρεις μέρες το αυγό έσπασε και βγήκε από μέσα το μικρό γλαρόπουλο. Η Αγγέλα το ονόμασε Κινγκά.

Η Κινγκά και ο Ζορμπάς έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Όταν η Κινγκά μεγάλωσε λίγο, άρχισαν τα μαθήματα πετάγματος.

Το πρώτο τους μάθημα θα ήταν έξω. Ο Ζορμπάς πήρε δύο κουτιά παπουτσιών, τα έκοψε και τα έκανε «φτερά». Η Κινγκά μόλις τον είδε απόρησε. Ο γάτος τότε της εξήγησε πως μ' αυτά τα κουτιά που έβαλε θα της δείξει πώς να πετάει. Βγήκε πάνω σε μια πέτρα και ξεκίνησε να κουνάει τα «φτερά» του, πήρε φόρα και... έπεσε. Ο Ζορμπάς σηκώθηκε και αμέσως πήγε στην Κινγκά. «Αυτό δεν πήγε όπως το περίμενα αλλά τουλάχιστον προσπάθησα».

«Τώρα θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο, θα κάνεις ό,τι κάνω» της είπε και ξεκίνησε να κουνάει τα «φτερά» του. Η Κινγκά με την σειρά της ξεκίνησε κι αυτή να κουνάει τα φτερά της. Μετά από λίγο, ο γάτος άρχισε να τρέχει και να πηδά δυνατά με το γλαρόπουλο ζωπίσω του. Πέρασαν δέκα, είκοσι, τριάντα λεπτά χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που κουράστηκαν. «Φτάνει πια για σήμερα. Θα ξαναδοκιμάσουμε αύριο, εντάξει Κινγκά;» Το γλαράκι έγνεψε εξαντλημένο καταφατικά.

Αυτό συνεχίστηκε για αρκετό καιρό και η Κινγκά δεν είχε μάθει ακόμη πώς να πετάει, έτσι ο γάτος αποφάσισε να αλλάξει τακτική. Πήρε το τραμπολίνο της Αγγέλας και το έβαλε δίπλα στο κρεβάτι της. Μετά έδειξε στο γλαρόπουλο τι να κάνει. Η Κινγκά ξεκίνησε να χοροπηδάει πάνω στο τραμπολίνο ενώ ταυτόχρονα κουνούσε τα φτερά της. Μετά από λίγο και αφού είδε πως δεν τα κατάφερνε, σταμάτησε και κάθισε στο καλάθι της απογοητευμένη. «Δεν πειράζει θα ξαναπροσπαθήσουμε» της είπε ο Ζορμπάς, ο οποίος ποτέ δεν θα τα παρατούσε γιατί εξάλλου το είχε υποσχεθεί.

Καθώς περνούσαν οι μέρες η Κινγκά ολοένα και απογοητευόταν μέχρι που μια μέρα τα παράτησε. Είχε ξυπνήσει αλλά αποφάσισε να μείνει στο καλάθι της και να μην πάει στο μάθημα. Ο Ζορμπάς που βαρέθηκε να την περιμένει τόση ώρα αποφάσισε να πάει να δει τι συνέβαινε. Ανέβηκε στο γραφείο της Αγγέλας, όπου βρισκόταν το καλάθι και κατά λάθος το έριξε κάτω. Η Κινγκά ξύπνησε και πήδησε από το καλάθι της για να σωθεί. Τρομοκρατημένη και μη ξέροντας τι να κάνει κούνησε τα φτερά της για να αποφύγει την σύγκρουση της με το έδαφος. Σ' αυτή την απεγνωσμένη της προσπάθεια η

Κινγκά κατάφερε να πετάξει. Ο Ζορμπάς ενθουσιασμένος έτρεξε για να αγκαλιάσει το γλαρόπουλο. Η Κινγκά ήταν κι αυτή πολύ χαρούμενη που επιτέλους μπορούσε να πετάξει.

Εκείνο το καλοκαίρι η Κινγκά έφυγε μαζί με τους άλλους γλάρους για να πάει επιτέλους εκεί που μένουν τα αδέρφια της. Δεν ξέχασε όμως ποτέ την Αγγέλα και τον Ζορμπά. Τους επισκεπτόταν όποτε μπορούσε και κάθε φορά τους ευχαριστούσε για την αγάπη που της έδωσαν.

Άννα Ντούρα, Β1

Γυμνάσιο Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου

Σχολική χρονιά: 2012-2013

Διδάσκουσα: Σύλβια Νικολάου