

10^{ος} Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη 2021-22

[«Μιχάλης Πασιαρδής (1941-2021)»]

Α' Βραβείο στην κατηγορία Γυμνασίων

Ωδή στον Ερνέστο Γκουεβέρα	Ωδή στον αέναο αγωνιστή
<p>Ήσουν αναμμένο πέταλο Ερνέστο η πατημασιά σου φλόγιζε τη γης, εδώ θ' ανθίζαν αύριο τα δάκρυα και τα βίβα θα κάρπιζε ψωμί. Ήσουν από ψηλά, απ' το φεγγάρι Ερνέστο τα βράδια σέλωνες σαν νιούτσικο άλογο το μέλλον ταράζοντας τον αιώνιο ύπνο του Μπολιβάρ. Το βλέμμα σου κρατούσε απ' την αυγή Ερνέστο Ξημέρωνε στο πλάι σου ο ορίζοντας σ' ένα ανοιχτό παράθυρο χτενίζονταν η Ελευθερία. Έφυγες στ' άλογο Ερνέστο οι μαύρες συμπληγάδες δεν σε κλειούν. Θά 'ρθεις ξανά, μ' άλλους μαζί.</p>	<p>Κουράστηκες πολύ Άνθρωπε για να φτάσεις στην ανατολή, να πάρεις τις ηλιαχτίδες απ' τον ήλιο και να δώσεις φως στη γη, να λάμψει, να γίνει φωτεινή. Ρίζωσαν οι ηλιαχτίδες, σε κάθε γωνιά και έριξαν φως στο τούνελ που οδηγούσε στην ελευθερία. Πολλοί γεύτηκαν το ελεύθεριο φως και για χρόνια η ζωή τους ήταν φανταστική. Ταξίδια, γιορτές, συναθροίσεις, χαρές... Ένας τυφώνας όμως δυνατός Περνάει εδώ και λίγο καιρό και ξεριζώνει πολλές ηλιαχτίδες, σκορπώντας τον λοιμό. Κινδυνεύεις, πάλι άνθρωπε, μόνος να εξαφανιστείς μέσα σ' αυτό το βαθύ σκοτάδι που άρχισε σιγά-σιγά να επικρατεί. Μείνε εκεί. Κρατήσου γερά. Προσπάθησε για ακόμα μια φορά. Μπορείς. Μερικές ηλιαχτίδες έχουν απομείνει εκεί. Γερά ριζωμένες. Σε περιμένουν. Θα σε βοηθήσουν να βρεις το παράθυρο για να βγεις, να σωθείς, να σώσεις και πάλι τη γη</p>

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : Μαριλένα Βέτσικα

ΣΧΟΛΕΙΟ: Γυμνάσιο Παραλιμνίου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ: Αρτεμης Ριαλά