

Γενικός Σκοπός του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αποτελεί η κατανόηση, η κατάκτηση και η άριστη χρήση της Γλώσσας. Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση των δεξιοτήτων της Κατανόησης και της Παραγωγής τόσο προφορικών, όσο και γραπτών κειμένων σε ποικίλα Κειμενικά Είδη με ενσωματωμένη Αφήγηση, Περιγραφή, Επιχειρηματολογία και Οδηγίες. Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναπτύξουν εγγράμματες ταυτότητες, να (ανα)γνωρίζουν το γλωσσικό σύστημα, να κατακτήσουν στρατηγικές, δεξιότητες, στάσεις, αξίες κ.ά., για να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, αλλά και να τοποθετούνται κριτικά. Ως εκ τούτου, καλούνται να προσαρμόζουν τον λόγο τους στις κατάλληλες περιστάσεις, κατακτώντας τις μεταγλωσσικές δεξιότητες συνειδητοποίησης της λειτουργίας του Γλωσσικού συστήματος.

Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι η εκμάθηση της Γλώσσας είναι μία ενεργητική και διαρκής διαδικασία, η οποία δεν περιορίζεται στα όρια του σχολικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιδιώκεται να αντιληφθούν τη διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας και τη σημασία της, ως φορέα πολιτισμού και αξιών. Επιπρόσθετα, καλούνται να συνειδητοποιήσουν τον σημαντικό τους ρόλο τόσο ως ενεργών πολιτών μιας δημοκρατικής χώρας, στην οποία συμμετέχουν υπεύθυνα, ισότιμα, αλλά συνάμα και ως ευαισθητοποιημένων πολιτών μιας παγκόσμιας κοινωνίας που καλείται να αντιμετωπίσει ποικίλα ζητήματα.