



Δημιουργική γραφή - Συγγραφή ποιημάτων¹

ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗ

Εκεί σε μια άκρη μακρινή
σε ακτή βορειανατολική
πάνω στην Κύπρο το νησί
ειν' η Καρπασία η ζηλευτή

Μ' ανθρώπους φιλικούς πολύ
και με περηφάνια περισσή
για τα χωράφια κι όλη τη γη
που ήταν γι' αυτούς όλη η ζωή

Τ' Αποστόλου Αντρέα η εκκλησιά
τους προστάτευε όλους από ψηλά
κι έδιωχνε πάντα μακριά
κάθε εχθρό που ζήλευε την Καρπασία

Μα οι εχθροί είχαν σχέδιο κακό
για να πάρουν τον τόπο αυτό
κι εκείνον τον Ιούλην τον πικρόν
ξεγέλασαν ακόμη και τον Θεό

Ταύρου, Γιαλούσα, Γαστριά,
Επτακώμη, Γεράνι, Αγία Τριάς
είναι μερικά απ' τα χωριά
που 'γιναν θύματα σκλαβιάς

Βαραίνει ο πόνος στις καρδιές
γι' ακρογιαλιές μοναδικές
το πράσινο και τις ρεματιές
που 'γιναν αβάσταχτες πληγές

¹ Η συγγραφή των ποιημάτων έγινε στο πλαίσιο του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού του Σωματείου «Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία».

Υπάρχουν όμως κι αυτοί
οι λίγοι, οι διαφορετικοί
που στο Ριζοκάρπασο εκεί
υπομένουν τον κατακτητή

Κανένας Κύπριος δεν ξεχνά
τα εδάφη της Κύπρου τα βορινά
και περιμένουν όλοι καρτερικά
για να φτάσει η Λευτεριά

Παναγιώτα Σπετσιώτη, Α3



ΚΑΡΠΑΣΙΑ, ΓΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ

Η Καρπασία, είναι αυτή
αυτή η Γη, η ξεχωριστή
που ήταν δική μας σαν ψυχή.

Αθώους σκότωσαν πολλούς
ξερίζωσαν πολλές καρδιές
σπίτια χαλάσαν και ζωές.

Οι πρόσφυγες ήταν χιλιάδες
παιδιά ορφανά χωρίς γονείς
χωρίς στέγη, χωρίς φαΐ.

Όλοι ζητούμε επιστροφή
με πίστη και με δύναμη
ώστε να ανατείλει η λευτεριά
σύντομα σε πόλεις και χωριά.

Τότε η Γη, η ξεχωριστή
θα απαλλαχθεί απ' την κατοχή
και οι κάμποι θα ανθήσουν
με ζωή και φως θα πλημμυρίσουν.

Δεν είναι αργά, υπάρχει ελπίδα
άσβεστη φλόγα και αχτίδα
μες τις καρδιές μας κατοικεί
δίνει δύναμη και κυριαρχεί.

Με περισσότερι κατάλευκο ο ερχομός
διώχνοντας τον τουρκικό ζυγό
και φέρνοντας τον λυτρωμό.

Κωνσταντίνος Λεωνίδα, Α3



ΑΧ, ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΥ

Θκυό παλληκάρκα ξακουστά
ισιώσασιν τζαι πάσιν
τζαμέ που γεννηθήκασιν
στο ωραίον το Καρπάσιν.

Τζείνοι ήταν που τζαμέ
χρόνια πονεμένοι
με λύπη στες καρκιές τους
δεκαετίες ξενιτεμένοι.

Στον δρόμο που πηένασιν
καθώς επερπατούσαν
ομπρός τους εμφανίζεται
μια κόρη χρυσομαλλούσα.

Εφόρεν φόρεμα λευκό
τζαι στεφάνι στα μαλλιά
πλεγμένο, καμωμένο
που φύλλα αγριελιάς.

- Εγώ, είμαι που χώρα μακρινή
το όνομά μου Ελευθερία
τζαι κόσμον πολύν εγνώρισα
σε τόπους πολλούς επήα.

-Ήρτα για να σας πω να μεν ξαρκείτε άλλον
σε λλίο Τούρτζοι εννά ρτουσιν
πόννο να φέρουσιν
πολλά μεάλο.

-Βουράτε να σώσετε την Καρπασία
τζί' αν χρειαστεί τη ζωή σας δώστε
για να κερδίσετε αθανασία.

-Πολλά σοβαρό τούτον
που μας αναφέρνεις,
αχ Κύπρος μου!
μεγάλο κακό αυτό που σου συμβαίνει.

Τα παλληκάρκα τα καλά
εν τα εκαταφέραν
οι Τούρκοι το εβδομήντα τέσσερα
καταστροφήν εφέραν.

Μακάρι μια μέρα, Κύπρος μου,
ελεύθερη να σε δούμε
τζι ούλλοι μαζί
την ένωση σου να χαρούμεν!

Μαργαρίτα Χριστοδούλου, Α3

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ευλοφάγου

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Διδάσκουσα: Μαρία Νέστορα, Φιλολόγος