

Μύθοι - Θρύλοι - παραμύθια

Δημιουργική γραφή - Συγγραφή μύθου

Το λιοντάρι και το ποντίκι

Μια φορά κι έναν καιρό, ένα λιοντάρι άκουγε τραγούδια στο YouTube σερφάροντας στο διαδίκτυο, όταν ένα μικρό ποντίκι κατευθύνθηκε με τη βοήθεια του GPS άφοβα προς τη χαίτη του και άρχισε να τρέχει πάνω-κάτω, προχωρώντας από τη μια άκρη στην άλλη. Η πράξη του αυτή ενόχλησε το βασιλιά των ζώων που το άρπαξε εκνευρισμένα με τα νύχια του.

-«Ω βασιλιά μου», είπε κλαίγοντας το ποντίκι, «συγχώρεσέ με και δε θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη σου. Ποιος ξέρει...; Ίσως μάλιστα μπορέσω να στο ξεπληρώσω κάνοντάς σου και εγώ μια χάρη!»

Το λιοντάρι γέλασε πολύ με τα λόγια του μικρού ποντικιού και το άφησε τελικά να φύγει.

Δεν πέρασαν πολλές μέρες και το λιοντάρι αποφάσισε να σερφάρει λίγο στο διαδίκτυο. Ξαφνικά όμως, ενώ περιπλανιόταν στο διαδίκτυο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του κόλλησε ιό από έναν χάκερ. Το λιοντάρι είχε χάσει το κινητό του και δεν μπορούσε να καλέσει βοήθεια, όταν ξαφνικά μια στιγμή, εμφανίστηκε το μικρό ποντίκι που είχε συναντήσει παλιά. Χωρίς να ψελλίσει ούτε μια κουβέντα, άρχισε να ψάχνει στο google για ένα καλό antivirus, έτσι ώστε να σώσει τον υπολογιστή του λιονταριού. Μόλις το βρήκε, το εγκατέστησε και το ποντικάκι του είπε.

-«Λοιπόν λιοντάρι; Δεν είχα δίκαιο; Τώρα ας βγάλουμε μια φωτογραφία για να την βάλουμε στο face-book, έτσι ώστε να την έχουμε για ενθύμιο», είπε το ποντίκι! «Μ' αυτό τον τρόπο θα θυμόμαστε την παντοτινή μας φιλία»!!!

Βλάσης Βλασίου, Α1

Περιφ. Γυμνάσιο Αγ. Μάμαντος Τραχωνίου

Σχολική χρονιά: 2012-2013

Διδάσκουσα: Μαρίνα Ιωάννου