

Θ.Ε. Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»

Δημιουργική γραφή - Χαϊκού

Μέσα στη νύχτα
ένα άστρο λαμπερό
δίπλα στο φεγγάρι

Άντρεα Καλού



Από κάτω
στην τρελή μηλιά
μήλα πέφτουν

Αντρέας Πασιαρδής



Οι ανθισμένες
κερασιές των λιβαδιών
χαρά και χάρη

Ηρώ Γιαννακού



Τα ανθισμένα
λουλούδια στον κήπο
Χρυσοκίτρινα

Γιάννης Παπουτέ



Χίλια αστέρια
μέσα στη μαύρη νύχτα
λάμπουνε στο φως

Μαρία Αναστασιάδου



Η μελισσούλα
πάνω από τα λουλούδια
πετά και τρυγά

Άννα Κωνσταντίνου

Μέσα στη νύχτα
ένα άστρο λάμπει
ολόλευκο στάχυ

Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου



Τρεμοπαίζουν
στην αγκαλιά του ανέμου
τα δάκτυλα μου

Παναγιώτης Ιωάννου



Φως των ματιών μου
Ανατολή της ψυχής μου
πάντα θα είσαι

Σοφία Λουντίδου



Ένα φεγγάρι
σ' αστεριών λιβάδι
ζωής πετράδι

Γιώργος Σταύρου



Δύο πουλάκια
Κάθονται σε κλαδάκι
Μικρό και ξερό

Μάριος Κτώρου



Μες το σκοτάδι
επάνω στο βουνάρι
πέτρα λαμπερή

Χριστοφής Χριστοδούλου



Χίλιες νύχτες
χίλιες μέρες έχασα
Εσένα να βρω

Κωνσταντίνου Κάλια



Μες τον ουρανό
πουλιά κελαηδούν
χαρά να δούμε

Μαρία Καπακιώτου



Άστρο της νυχτιάς
Φωτίζεις τη ζωή μου
Μόνο με χαρά

Μαρία Καπακιώτου



Μια μαργαρίτα
ανθισμένη στον πάτο
κενού ποταμού

Μαρία Καπακιώτου

Γυμνάσιο Αγλαντζιάς

Τμήμα Β2, 2012-2013

Διδάσκουσα: Δέσποινα Αθανασοπούλου



Ένα καράβι
ταξιδεύει στα νερά
δίχως συντροφιά

Αντωνίου Σάββας



Θρόισμα φύλλων
ο αγέρας σφυρίζει
κι εγώ περπατώ

Αντωνίου Σάββας



Η βροχή πέφτει
κι ο ήλιος χάνεται
τοπίο μουντό

Αντωνίου Σάββας

Λάμπει ο ήλιος
γαλανέ ουρανό
είσαι μαγικός

Κορνηλίου Σταύρη



Άσπρα κύματα,
κολυμπώντας στο βυθό
ψάρια όμορφα

Κορνηλίου Σταύρη



Τα παιδιά παίζουν
σε θάλασσα γαλανή
τι χαρά, τι χαρά!

Σταύρου Κασσιανή



Πράσινα δέντρα
στο δικό μου δάσος
ψηλά και πυκνά

Τρίαρου Αυγουστίνια



Όμορφοι τόποι
με βουνά, θάλασσες
ποτάμια μικρά

Τρίαρου Αυγουστίνια



Θάλασσα πλατιά
με κύματα μεγάλα
αέρας φυσά

Χατζησάββα Κατερίνα



Πράσινο εδώ
πράσινο παραπέρα
Φύση σ' αγαπώ

Κόγκα Γεωργία



Ο ήλιος καίει
Τα δέντρα ζεσταίνονται
Τα ζώα διψούν

Κόγκα Γεωργία



Σκιά του πεύκου
ο τζίτζικας σφυρίζει
σύντροφος καλός

Αριστοκλέους Γιώργος



Ήλιος και βροχή
μαζί στον ουρανό μας
πάλι να λάμπουν

Χατζησάββα Κατερίνα



Μοσκοβολάνε
κρίνα, τριαντάφυλλα
σε βάζο ψηλό

Χατζησάββα Κατερίνα



Η αγάπη δεν
κρύβεται στα χρήματα
αλλά στη καρδιά

Δέσποινα Παναγιώτου



Μέσα στη βάρκα
στο φως του φεγγαριού
στην αγκαλιά μου

Αριστοκλέους Γιώργος



Τριαντάφυλλα
ματωμένα αγκάθια
ραγίζουν καρδιά

Αριστοκλέους Γιώργος



Παλιά λιμνούλα
Βάτραχος μέσα πηδά
Ήχος του νερού

Σιντόρσκα Καρίνα



Το φεγγαράκι
και πάλι ξεχασμένο
στη δαμασκηνιά

Σωτηρίου Αλέξανδρος



Ένα καράβι
παλιό σαπιοκάραβο
με ναύτες πολλούς

Σωτηρίου Αλέξανδρος



Το λουλουδάκι
και πάλι ανθισμένο
δίπλα στο βουνό

Μαϊμάρης Στυλιανός



Πέφτει το χιόνι
κάνει κρύο πολύ
είναι μαγικά

Κωνσταντίνου Νικολέττα



Γαλάζια νερά
κι ο ήλιος να λάμπει
μαγικό τοπίο

Κωνσταντίνου Νικολέττα



Το κρύο πολύ
μα η αγκαλιά σου
πολύ πιο ζεστή

Μαϊμάρης Στυλιανός



Χαρείτε πολύ
Έρχεται ο χειμώνας
να δούμε χιόνι

Σαρηγιαννίδου Ναταλία



Λουλουδάκια μου
ανθίστε να σας δούμε
να σας χαρούμε

Σαρηγιαννίδου Ναταλία



Γαλάζια νερά
Ν' αγναντεύονται μόνα
Χωρίς συντροφιά

Γιάννης Ζαμπάς



Αγάπες γερές
ούτε κι οι άνεμοι
δε σας λυγίζουν!

Γιάννης Ζαμπάς

Γυμνάσιο Αγλαντζιάς

Τμήμα Β3, 2012-2013

Διδάσκουσα: Δέσποινα Αθανασοπούλου