

Λέσχη ανάγνωσης - βιβλιοπαρουσίαση

Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον
Richard Bach



Μαρία Παντελή, Β1
Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014
Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach State College, το 1955. Έχει γράψει κι άλλα σημαντικά βιβλία, όπως: "Παραισθήσεις" (Illusions, 1977), "Ένας" (One, 1989), κι "Out of My Mind" (1999). Τα περισσότερα από τα βιβλία του είναι ημι-αυτοβιογραφικά και χρησιμοποιεί γεγονότα από τη ζωή του για να εξηγήσει τη φιλοσοφία του. Υπηρέτησε στην Air Force Reserve σαν πιλότος και κατόπιν ασχολήθηκε με διάφορες άλλες εργασίες.

Τα περισσότερα από τα βιβλία του περιλαμβάνουνε πτήσεις με κάποιο τρόπο, από τις πρώτες ιστορίες του που μιλάνε ξεκάθαρα γι' αυτές μέχρι τις πιο πρόσφατες, που χρησιμοποιεί την πτήση σαν φιλοσοφική μεταφορά.



Περίληψη του βιβλίου

Το βιβλίο βασίζεται στην ιστορία ενός επαναστατικού γλάρου, του Ιωνάθαν Λίβινγκστον, ο οποίος αμελεί τα καθήκοντα ενός γλάρου και κυνηγά το όνειρό του. Να μάθει να πετάει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποκλήρωσή του από το σμήνος των όμοιών του. Στη συνέχεια, ταξιδεύει μακριά από τον τόπο του και γνωρίζει τον εκπαιδευτή του. Ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον ο γλάρος, όπως τον αποκαλεί ο συγγραφέας, με το πέρασμα των χρόνων γίνεται και αυτός εκπαιδευτής και μαζί με τους μαθητές του γυρίζουν πίσω, παραβιάζοντας τον Νόμο του Σμήνους. Αργότερα, πεθαίνει και αφήνει ισάξιους μαθητές στη θέση του για να εκπαιδεύσουν όσους γλάρους επιθυμούν να μάθουν να πετάνε.

Συνεχίζω από το σημείο όπου
ο Ιωνάθαν γύρισε με τους
άλλους γλάρους πίσω στο
σμήνος...

Η δική μου συνέχεια...

...Οι γλάροι από ψηλά είδαν την παραλία από την οποία αποκληρώθηκαν. Όταν τα πόδια τους ακούμπησαν στο έδαφος, ένιωσαν ανάμικτα συναισθήματα να τους καταλαμβάνουν. Καθώς προχωρούσαν, τους είδε ο Γέροντας.

- «Πώς τολμάτε να έρχεστε εδώ μετά από τόσο καιρό, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα;», τους ρώτησε με μάτια γεμάτα μίσος. Τότε ο Ιωνάθαν πήρε τον λόγο. «Άκου, γέροντα, εμείς γυρίσαμε εδώ που ανήκουμε, που κανένας δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει. Θελήσαμε να ζήσουμε ελεύθεροι και αυτό κάναμε, όχι όπως εσάς που κύριο μέλημά σας είναι να πετάτε μέχρι τις ακροθαλασσιές, για να πάρετε μόνο το φαγητό σας. Να είσαι σίγουρος πως ποτέ δεν μετανιώσαμε για ό,τι έγινε», είπε και προχώρησε λίγα βήματα πριν τον διακόψει ο γέροντας. «Πώς μπορείς να μιλάς ΕΣΥ έτσι; Που είσαι ένας τιποτένιος απόκληρος; Φύγε όπως ήρθες μαζί με τα μαθητούδια σου και μην σε ξαναδούν τα γλαρίσια μάτια μου». Ο Ίωνας αποκρίθηκε, «Δεν μπορείς να με αναγκάσεις να φύγω, εδώ ανήκουμε όλοι μας». Τότε ο Γέροντας έδωσε εντολή να μη μιλά κανείς σε αυτούς, αλλιώς θα είχε την ίδια τύχη μαζί τους.

- Ο Ιωνάθαν, αποφάσισε να ανοίξει μια παράνομη σχολή πτήσεων, όπου εκπαιδευτές θα ήταν αυτός και οι μαθητές του, αφού έμαθαν τα πάντα σχετικά με τις πτήσεις.

Το επόμενο βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, ο Ίωνας αποφάσισε να πάει να μιλήσει στον πρώην καλύτερό του φίλο. Προσπάθησε να πάει όσο πιο σιγά μπορούσε, για να του μιλήσει. Όταν έφτασε, τον ξύπνησε και του είπε, «αν όντως ήσουν ο καλύτερός μου φίλος πριν αποκληρωθώ, θέλω να με βοηθήσεις να ανοίξω μια σχολή πετάγματος, η οποία θα είναι παράνομη. Το ξέρω ότι ακούγεται παράλογο, αλλά πρέπει να με βοηθήσεις». Ο Ιωνάθαν τον έπεισε και την επόμενη μέρα ο φίλος του κατάφερε να πείσει πέντε γλάρους. Το ίδιο βράδυ οι γλάροι δεν έχασαν καιρό και πήγαν. Όταν τελείωσαν, ο Ιωνάθαν τους παρακάλεσε να μείνει μυστικό.

Με το πέρασμα των ημερών, το μυστικό μαθεύτηκε και οι γλάροι πήγαιναν μόνο και μόνο γιατί θα μάθαιναν να πετάνε πέρα από τους "ορίζοντές" τους, πράγμα που τους κινούσε το ενδιαφέρον. Το περίεργο ήταν πως το μυστικό δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά του Γέροντα.

Όλοι οι γλάροι έμαθαν να πετάνε άψογα. Μια νύχτα ο Ιωνάθαν τους συγκέντρωσε όλους μαζί και τους είπε: «Πρώτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πλήρη εχεμύθειά σας. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί αγαπώ τόσο πολύ το πέταγμα. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπόρεσα να μάθω σε όλη μου τη ζωή. Τώρα που είμαστε όλοι μαζί εδώ, θα ήθελα αύριο κατά το μεσημέρι να πετάξουμε όλοι μαζί μπροστά από τον Γέροντα». Οι γλάροι τον κοίταξαν περίεργα και του έφερναν συνεχώς αντιρρήσεις. Τότε ο Ιωνάθας τους έδωσε θάρρος με τα σοφά του λόγια και συμφώνησαν όλοι.

Την επόμενη μέρα οι γλάροι συμπεριφέρονταν πολύ παράξενα και ο Γέροντας διερωτήθηκε τι συνέβαινε. Μετά από λίγη ώρα, ο Ιωνάθαν έκραξε όσο πιο δυνατά μπορούσε και όλοι οι γλάροι άρχισαν να πετούν σε διάφορους σχηματισμούς.

Όταν τελείωσαν, ο Γέροντας εκνευρίστηκε και είπε στον Ιωνάθαν: «Πως το λμάς; Εσύ τους ξεσήκωσες όλους. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα φύγεις εδώ και τώρα από εδώ. Δεν σηκώνω κουβέντα».

Ο Ιωνάθαν, δεν πρόφτασε να απομακρυνθεί και ένας γλάρος είπε: «Αν φύγει αυτός, θα φύγω και εγώ, επειδή εδώ ζούμε σαν φυλακισμένοι». Τότε ο γλάρος ξεσήκωσε τους υπόλοιπους και τον ακολούθησαν. Ο γέροντας θύμωσε και τους είπε: «Αυτό που μου ζητάτε είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να σας αποκληρώσω όλους. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας αφήσω να πετάτε ελεύθερα υπό έναν όρο. **ΝΑ ΜΕ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΠΕΤΑΩ**». Οι γλάροι άρχισαν να ζητωκραυγάζουν και τότε ο Ίωνας είπε στον Γέροντα: «Δεν ξέρω τι σε έκανε να αλλάξεις γνώμη, αλλά σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Σου δίνουμε τον λόγο μας πως θα σε κάνουμε και εσένα άψογο στο πέταγμα».

Ο Γέροντας άρχισε τα μαθήματα και έγινε πολύ καλός στο πέταγμα. Με το πέραςμα των χρόνων, ο γέροντας πέθανε και έπρεπε κάποιος να μπει στη θέση του. Το σμήνος αποφάσισε ότι ο πιο κατάλληλος και άξιος για αυτήν τη θέση, είναι ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον, ο γλάρος. Έτσι από εκείνη τη μέρα έγινε αρχηγός του σμήνους.

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ
ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ Π. ΒΑΧ

29η Έκδοση

Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον

RICHARD BACH

Μεταφράσεις:
RUSSELL MUNSON

dioptra



«Λίβινγκστον που ακολουθεί τους όρνιθες τους
αόρατος όταν έχουν τους ίδιους όνειρα...
Αυθάρτητα που αντισταθεί στον πόνο και
παιρνοντας πολλά κομμάτια ζωής να την κάνει πόνο για
τον εαυτό της»...

«Λίβινγκστον που έχουν στα υακίθαμ στην ζωή και
παραμένει να'ναι πάντα να τον να μην...»

«Όλα αυτά τα διάφορα θα ανακαλύψουν με
τον Γλάρο Ιωνάθαν από την όραση μέχρι το τέλος»

«Αλλά οπότε θα βρούμε από την καλύτερη
πλευρά ζωής την ανάκαμψη των σχέσεων
με τον εαυτό της»...

«Αυτά τα βιβλία είναι υπέροχα, γενικά... Έχει
πολλούς φίλους και γρήγορα ανακαλύπτει τον εαυτό της»

Ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον
Ένας Νέος Γίγαντας με φτερά

ΕΚΔΟΣΕΙΣ **dioptra**

ΤΗΛ 853-564-087-0

