

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο:

Τμήμα:

«Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μὴ ἀννυμήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενῆς, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἀγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἰκέτευε, σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

«Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. ἐκ Παρθένου γὰρ ἀγνῆς, σάρκα προσλαβόμενος καὶ ἐκ ταύτης προελθὼν μετὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστὶν Υἱὸς, διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ' οὐ τὴν ὑπόστασιν, διὸ τέλειον αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὃν ἰκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Βρῆστε μέσα στους πιο πάνω ὕμνους αναφορές για το πρόσωπο του Χριστοῦ και υπογραμμίστε τις.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω ὕμνους τι πιστεύει η Εκκλησία μας για το πρόσωπο του Χριστοῦ και τις δύο φύσεις του, την ανθρώπινη και τη Θεϊκή;

Ποια από τις πιο κάτω εικόνες εκφράζει τα πιο κάτω;
Αίρεση Νεστοριανισμού – Ο Χριστός είναι μόνο ἄνθρωπος
Αίρεση Μονοφυσιτισμοῦ – Ο Χριστός είναι μόνο Θεός
Ορθόδοξη πίστη – Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος



Τα θαύματα ο Χριστός τα επιτελούσε ως

Ἐτρωγε και κοιμόταν ως

Αναστήθηκε ως

Πόνεσε ως

Στη Μεταμόρφωση αποκαλύφθηκε η Του φύση.
Οι ἄνθρωποι μετέχουν, ενώνονται με το αναστημένο σώμα του Χριστοῦ με τα Μυστήρια του και

.....

Αν ο Χριστός ήταν μόνο ἄνθρωπος ή μόνο Θεός τότε δεν θα μπορούσε να πραγματικά να τον ἄνθρωπο.

Ποιος μπορεί να μη σε αποκαλέσει ευτυχισμένη Παναγία
Παρθένε; Ποιος μπορεί να μη υμνήσει τον τοκετό σου τον οποίο
δεν ακολούθησε λοχεία; Διότι ο μονογενής υιός ο οποίος
εξέλαμπε από τον Πατέρα πέρα από το χρόνο, αυτός ο ίδιος από
σένα την αγνή προήλθε, πήρε ανθρώπινη σάρκα με ανεξήγητο
τρόπο, στη φύση παραμένοντας Θεός και άνθρωπος για χάρη
μας, χωρίς να έχει δύο ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά να γίνεται
γνωστός σε μας έχοντας δύο ασύγχυτες φύσεις. Αυτόν λοιπόν
σεμνή τρισευτυχισμένη να ελεήσει τις ψυχές μας.